

Vrij schilderen

*"Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid."
- 2 Korintiërs 3:17*

Opdracht:

Pak een schilderdoek en maak een schilderij. Maak iets wat je vindt passen bij de Heilige Geest

Je mag zelf iets maken of samen met anderen.

Om door te praten:

De Heilige Geest kan ons inspireren. Bijvoorbeeld om liefde aan andere mensen door te geven, of om iets moois te maken.

- Maak jij graag iets moois? Vertel er eens over
- Hoe laat jij zien aan mensen dat je ze leuk of aardig vindt of van ze houdt?

